



SJAKIE en de SNOEPJESFABRIEK Zoete Dromen

Eindelijk was het dan zover! Door corona een paar keer uitgesteld en stilgelegd, maar op 22 mei maakte Sjakie samen met haar oma kennis met de wondere wereld van Willy Wonka! Niet alleen voor de spelers was het genieten, ook voor het publiek. En, vrijwel alle stoelen in GO waren bij beide voorstellingen bezet!

Enthousiast spelende kinderen, een schitterend decor... Voor degenen die het niet hebben kunnen zien: volgend seizoen gewoon gaan! In september en oktober beginnen de volgende cursussen, en volgend voorjaar zijn er weer voorstellingen!

Na de zomer, in september/oktober, zal Marie-Louise met een nieuwe groep kinderen van start gaan. Monique begint dan met een nieuwe cursus voor de jeugd en ook met een cursus voor volwassenen.

Echt iedereen kan hieraan meedoen! Heb je interesse, dan kun je je alvast aanmelden, via een email naar La Troupe: info@latroupe.nl of via het contactformulier op de website <https://www.latroupe.nl/contact/>

Toneel, waarom zou je er überhaupt aan mee gaan doen? Nou, gewoon, omdat het leuk is! Maar dat zul je wel zelf moeten ontdekken. Dus, als in de volgende nieuwsbrief de datum bekend wordt gemaakt, meld je aan en kom dan eens langs op de eerste les. Ga op ontdekkingsreis! En wie weet...

Natuurlijk zijn er onder de lezers ook mensen die al één of meer cursussen gevolgd hebben. Zij kunnen je vertellen dat er altijd wat nieuws te leren is, dat je nooit uitgeleerd raakt, want:

Toneel is meer dan alleen toneel

Terwijl je met een toneelcursus bezig bent, leer je de vaardigheden die je nodig hebt om samen met jouw medespelers een stuk neer te zetten dat voor het publiek de moeite waard is. Daarvoor moet het geloofwaardig zijn. Je leert hoe je op iemand moet reageren om dat effect te bereiken. Je leert hoe je optimaal iets overbrengt, naar de andere spelers en naar het publiek, niet alleen met tekst maar ook met lichaamstaal. Vaardigheden die ook van waarde kunnen zijn op een doordgewone doordeweekse dag. Of op dat ene belangrijke moment. Toneelspelen is communicatie, is samenspel, is teamwork!

En wat als iemand ineens afwijkt van zijn rol? Iets doet wat jij niet verwacht omdat het niet zo op papier staat? Wat doe je dan? Heel veel mogelijkheden. In een toneelcursus leer je om niet teveel na te denken, om direct het goede te doen.

Een improvisatiecursus gaat hier dieper op in, maar ook in 'gewoon' toneel, wat dus meer is dan alleen maar toneel, kom je dit tegen. Maar vooral, nog één keer, en we blijven het zeggen:



**VOLG OOK EEN
THEATERCURSUS
BY LA TROUPE**

ToneelSPELEN is ook: leuk om te doen!